



Waddenland

De drooggevalen zandplaat ligt zo vlak en strak, slechts meeuwen trippelen op zoek naar voedsel en roepen luid hun oproer uit.

Anna de Waaemius 500-494

DICHTER BIJ SCHILDER
2003

Dichter bij Schilder

Waddenland

Het wateroppervlak ligt als een spiegel, als mijn ziel zo stil in wijde, volle ruimte. De rust ruist in mijn bloed en eindeloos

ligt nu mijn leven voor mijn Al-ziend oog. Dit zuiver weten openbaart zich in mijn open levensboek, ik lees de woorden die voor mij geschreven zijn.

Anna de Waaemius